



www.manna.nu

“Mijn kind heeft nu ook
een kans om weer
kind te zijn”



Het is al weer een paar maanden geleden dat u een nieuwsbrief ontving. Dat betekent niet dat de werkzaamheden van Stichting Manna stilliggen, integendeel! Er is heel wat werk verricht door de vele vrijwilligers. Zo is het pand van Manna Fashion helemaal ingericht en draait als vanouds in het nieuwe pand aan de Havenstraat 5 in Vroomshoop. Bij Manna Care heeft men nu de beschikking over stevige stellingen, om de boodschappen goed te kunnen neerzetten. Die boodschappen komen op veel verschillende manieren binnen, via allerlei acties waarover u in deze nieuwsbrief kunt lezen. Het stemt tot dankbaarheid dat zoveel mensen Manna een warm hart toedragen en ons werk steunen. We hebben in de laatste bestuursvergadering afscheid genomen van Fenny Bartels, medewerkster en bestuurslid vanaf het eerste uur. Fenny was nu het langst zittende bestuurslid die ook al als vrijwilligster bezig was voordat de stichting werd opgericht, dus al sinds 2003. Vanuit de garage bij de familie Stoopendaal werden destijds de eerste pakketten rondgebracht. We zijn God dankbaar voor je enorme inzet en betrokkenheid: Fenny nogmaals hartelijk dank voor de vele jaren enthousiaste inbreng!! Ondertussen zijn we op zoek naar betrokken bestuurders. Vanuit de kern Westerhaar zit er nu niemand in het bestuur. Ondanks intens zoekwerk, waarbij we diverse mensen hebben benaderd en er een persoon een aantal keren heeft meegelopen, hebben we nog niemand definitief kunnen verwelkomen. Helpt u ons ook hiermee helpen?

Manna Care

De afgelopen maanden hebben gemiddeld zo'n 135 gezinnen een voedselpakket ontvangen. Er zijn heel wat vrijwilligers die samen zorgen dat er iedere 14 dagen weer een pakket kan worden uitgegeven. Er zijn mensen die boodschappen halen, brood ophalen, inpakkers en mensen bij de uitgifte. Dankzij vele handen kan dit werk zijn voortgang hebben. De boodschappen komen ook op andere manieren binnen. Er zijn verschillende keren acties GEEF gehouden in Twenterand met heel mooi resultaat. In Den Ham kwamen door deze actie zelfs 50 goed gevulde kratten in het depot, een prachtige opbrengst. In de Hervormde gemeente in Vriezenveen is men begonnen met een maandelijkse inzameling van boodschappen en enkele kerken volgden dit voorbeeld, we hopen natuurlijk dat er nog meer volgen in Twenterand. In Vroomshoop wordt in de Protestantse gemeente

in wording regelmatig 'Krummelkerk' gehouden voor de kinderen, u ziet ze op de foto hieronder. Anjeliën Tieman ver telt: "Elke eerste zondag van de maand worden de kinderen van groep 1 t/m 3 uitgenodigd voor de Krummelkerk. Het is een kerkdienst op eigen niveau in een zaaltje in de kerk. We beginnen de dienst met de collecte: de kinderen is gevraagd om iets te eten mee te nemen wat houdbaar is. We praten met de kinderen over waar het eten naar toe gaat. Dat is volgens de kinderen voor de arme mensen in de buurt. Als ze de boodschappen voor Manna hebben gegeven wordt de dienst verder ingevuld met het aansteken van een kaars, het zingen van liedjes, een verhaal uit de bijbel en knutselen." Een mooi initiatief! Door al deze acties weet Stichting Manna zich gesteund door de Twenterandse bevolking!



Actie Jumbo verhuispakketten

Na een lange voorbereiding was het dan toch zover voor C1000 Fikkert Vriezenveen, ze werden JUMBO Fikkert. Om klanten aan zich te binden werd er een mooie spaaractie aan gekoppeld, zegels sparen voor een verhuisdoos vol boodschappen ter waarde van ongeveer 60,- euro. Zoals vaak met dergelijke spaaracties zijn er klanten die graag voor een goed doel sparen. Of ze hebben al een pakket en sparen zegels door om weg te geven. Stichting Manna heeft daarom gevraagd of er een inzamelton in de winkel geplaatst mocht worden. Bij Jacqueline Fikkert was dit geen probleem en we konden een prachtige knalgele manna ton plaatsen, een toepasselijke Jumbokleur dus. Veel klanten hebben aan ons gedacht en er zijn heel veel zegels gespaard 8940 stuks goed voor 150 pakketten!!! Jacqueline Fikkert, JUMBO personeel en JUMBO klanten erg bedankt hiervoor! Stichting Manna kan met de inhoud van de dozen weer veel mensen verder helpen.



Stellingen

Ons depot is nu alweer bijna 2 jaar in gebruik en het werkt prachtig. Hier hebben we de broodnodige ruimte gekregen om efficiënt de boodschappen te ontvangen, sorteren en in de kratten te verpakken. Vorig jaar hebben we gemiddeld 150 tot 160 pakketten verwerkt iedere 2 weken opnieuw. Begin dit jaar zijn de aantallen wat afgenomen waarbij we momenteel dus rond de 135 pakketten zitten. Al met al is de ruimte in het pand van aannemer Dubbink een prachtig geschenk. Er was echter nog wel een wens bij de beide inpakploegen om de smalle ietwat gammele houten stellingen te mogen vervangen voor bredere stevige winkelstellingen. Na een zoektocht kwamen we uit bij Van Keulen Interieurbouw uit Nijverdal en we waren blij verrast dat we werden gesponsord en deze stellingen gratis tot onze beschikking kregen! We hebben de oude stelling leeggehaald en verwijderd, een aantal zaken opgeschoven en de nieuwe stellingen geplaatst. Even flink doorpakken en het resultaat is er. Ieder bedankt voor de inzet.



Actie RTV Oost 'Samen voor de voedselbank'

Vorig jaar vond de voedselbankactie 'Samen voor de voedselbank' plaats van RTV Oost, waarbij ook Twenterand deelde in de opbrengst. Ook in 2015 zal deze actie weer worden georganiseerd en wel van 7 tot 18 december 2015. Deze keer heeft de organisatie alle scholen in Overijssel benaderd om de goederen in te zamelen. Vanuit de scholen zullen de goederen worden vervoerd naar een centraal punt, waarna de opbrengst verdeeld zal worden over de verschillende voedselbanken. Via de media zullen we u op de hoogte houden van deze actie en we bevelen deze natuurlijk van harte bij u aan!

Manna Fashion

Lieve mensen, als u dit leest zijn we alweer bezig met het laatste stukje van 2015, hangt de winterkleding weer in de winkel en leven we alweer toe naar de drukke decembermaand waarvoor de voorbereidingen al weer in volle gang zijn. Een bewogen jaar waarin we heel veel zegeningen hebben mogen ontvangen. We mogen terugkijken op een fantastische opening van ons nieuwe pand Manna Fashion aan de Havenstraat in Vroomshoop. Van een ondernemer die Stichting Manna een warm hart toedraagt ontvingen we een keukenblok voor het pand, dat deze dagen geïnstalleerd wordt. Iedere week ontvangen we gemiddeld 20 gezinnen, deze voorzien we van een lekkere kop koffie of thee met iets lekkers, gezellig aan de grote tafel, en ze gaan naar huis met een tas vol prachtige kleding. Meestal voor alle kinderen iets. We krijgen veel kleding uit de omgeving, prachtige schone en bruikbare kleding. Mensen vragen mij wel eens wat heb je nog (meer) nodig? We krijgen heel veel, dank u wel daarvoor! Maar.....van goede (nieuwe) sokken, (nieuw) ondergoed en nette pyjama's hebben we nooit teveel, mocht u nog iets hebben liggen, kom het gerust langs brengen. We zijn geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Happy Kids

Inmiddels is het Happy Kids project weer terug in de winkel, de dozen worden versierd door de Koningshoeve en zien er altijd prachtig uit, al een cadeautje op zich om uit te delen! We zijn heel erg blij en dankbaar voor deze mooie samenwerking. Kinderen en ouders zijn heel blij verrast om te zien wat er allemaal in zit. Iedere maand worden er ongeveer 10 dozen weggeven. Gezinnen en/of de hulpverlener vragen een doos aan. Gezinnen vragen de verjaardagdoos aan in de winkel 14 dagen voor de verjaardag van hun zoon of dochter, in de week van de verjaardag mogen ze de doos komen ophalen. Nu de winkel weer open is komen ook de "niet Manna gezinnen" weer in aanmerking voor een verjaardagdoos. Hier hebben we veel positieve reacties op gehad, deze kinderen worden via de hulpverlener aangemeld. Namens alle medewerkers van Manna Fashion, bedankt voor alle kleding en hulp die we gehad hebben! Gods zegen!



Van de penningmeester

Om u als lezer van deze nieuwsbrief een idee te geven wat er met de binnengekomen gelden gebeurt, kunt u hier lezen waaraan dit de afgelopen jaren besteed is:

	2014	van 2008 t/m 2014
Levensmiddelen	€ 48.800	€ 184.500
Overige kosten	€ 5.800	€ 19.300

Dit is mogelijk gemaakt door bijdragen van:

Kerken	€ 20.600	€ 87.700
Particulieren	€ 11.500	€ 57.600
Scholen	€ 1.700	€ 7.000
Bedrijven	€ 25.200	€ 72.200

Zoals u ziet wordt meer dan 90% van alle uitgaven besteed aan voedsel en mogen we ons gelukkig prijzen met zoveel verschillende gevers. Manna wordt gelukkig niet alleen financieel "gevoed" vanuit de lokale kerkgemeenschappen, maar ook steeds meer particulieren en bedrijven zorgen ervoor dat het mogelijk blijft om aan een nog steeds groeiende behoefte naar voedselpakketten te blijven voldoen. Ook zullen we proberen op andere manieren bedrijven of personen actief kennis te laten maken met het werk van Stichting Manna middels presentaties en eventueel sponsorverzoeken. Dit is met name nodig omdat we vanaf 1 april de werkzaamheden van Manna Fashion na een korte pauze voort hebben kunnen zetten. Dit keer echter niet vanuit een gratis beschikbaar gestelde locatie, maar tegen een beperkte huurbijdrage kunnen we gebruik maken van een prachtige locatie in Vroomshoop. Ook het geld voor deze uitgaven zullen we op de één of andere manier bij elkaar moeten krijgen, echter mag dit nooit ten koste gaan van de eerste levensbehoeften van onze gezinnen, te weten voedsel. Mag ik u daarom vragen ons werk te (blijven) steunen??

Giften (aftrekbaar als ANBI-gift voor de inkomstenbelasting!) zijn welkom op rekening NL80 RABO 0148 7686 79 t.n.v. Stichting Manna



Manna.nu | www.manna.nu

Voorkom verkeerde aflevering van deze nieuwsbrief. Voeg ons e-mail adres info@manna.nu toe aan uw adresboek of lijst met veilige adressen.

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht.
Stuur aub geen reactie naar dit e-mailadres.

Klik [hier](#) als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

Copyright © 2012 **Manna.nu**

Deze mailing is verzonden via [Bandwerkplus.nl](#), het meest
eenvoudige website-beheersysteem van Nederland.



Volg ons via
Facebook